

# UCBH 2009

Uppsala Centre for Business History

## Verksamhetsberättelse



# Verksamhetsberättelse för Uppsala Centre for Business History (UCBH) 2009

Undertecknad, föreståndare för Uppsala Centre for Business History (UCBH), avger härmed följande verksamhetsberättelse för det andra verksamhetsåret 2009.

## Verksamhetens syfte

Centrum för företagandets historia/Uppsala Centre for Business History (UCBH) har till uppgift att bedriva mångvetenskaplig forskning av högsta internationella kvalitet kring enskilda företags eller företagsgruppers utveckling i deras ekonomiska, sociala och kulturella kontext med syfte att förstå sambanden mellan aktör och institutionell miljö.

UCBH ska vara ett centrum för forskning kring företagandets historia vid Uppsala universitet, men ska också verka på den nationella och internationella forskningsarenan. UCBH kan därigenom komma att utvecklas mot ett mer virtuellt centrum. Att utveckla forskningen inom business history-området har således högsta prioritet, men UCBH har också som mål att förmedla undervisning i business history på akademisk nivå samt genomföra forskningsuppdrag på uppdrag från näringslivet.

UCBH:s verksamhet sker redan från start i direkt samarbete med Stiftelsen för ekonomiskhistorisk och företagshistorisk forskning (EHFF), som är anknuten till Handelshögskolan i Stockholm. Dessa båda forskargrupper driver gemensamma forskningsprojekt samt en gemensam seminarieriserie.

## Styrelse, ledning och personal

UCBH:s styrelse är sammansatt av representanter från akademi och näringsliv, vilka inte har något ekonomiskt ansvar för verksamheten men som förväntas:

- ta initiativ till nya projekt och forskningsområden
- utvärdera och ge förslag till utveckling av pågående projekt
- föreslå nya finansiella lösningar
- förmedla kontakter med näringsliv och akademi.

Styrelsen har under året sammanträtt tre gånger.

-----  
Omslagsbild: Bredsjö bruk, foto Mats Larsson

UCBH:s styrelse 2009 har bestått av:

Ordinarie:

Mats Kumlien, professor i rätthistoria vid Uppsala universitet

Virpi Havila, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet

Elias Håkansson, doktorand i ekonomisk historia vid Uppsala universitet

Bo Damberg, näringslivsrepresentant

Per Lundberg, näringslivsrepresentant

Erik Hörnell, näringslivsrepresentant

Suppleanter:

Håkan Lindgren, professor i ekonomisk historia vid Handelshögskolan, Stockholm

Henry Ohlsson, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet

Sekreterare:

Sven Jungerhem, Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet vid Uppsala universitet

UCBH:s forskningsverksamhet har under året sysselsatt 14 personer på hel- eller deltid på mer långsiktig basis (se bilaga 1). Av dessa var fyra doktorander (tre män och en kvinna), åtta disputerade forskare (fyra kvinnor och fyra män) samt en professor (man). Utöver dessa har fyra personer under kortare perioder arbetat inom projekt som drivs vid UCBH (tre män och en kvinna). Professor Mats Larsson har varit UCBH:s föreståndare under 2009.

Vid antagningen till forskarutbildningen i ekonomisk historia i augusti 2009 beslöts att Edoardo Altamura som fullföljt sin magisterutbildning vid universitetet i Geneve, skulle antas som doktorand för att avlägga en gemensam doktorsexamen vid universitetet i Geneve och Uppsala. Detta är den första person som antas för en "joint-degree" vid samhällsvetenskapliga fakulteten i Uppsala, vilket inneburit en del byråkratiskt arbete som framför allt har hanterats av universitetskansliet. Ett problem har bland annat varit det krav på fullständig finansiering som finns för doktorander som antas vid svenska universitet. De byråkratiska problemen ska förhoppningsvis kunna få sin lösning under början av 2010 varefter Altamura kan ingå i projektet "Regimskiften på den svenska kreditmarknaden under efterkrigstiden: aktörer och institutioner" där han ska forska kring bankers betydelse för industrifinansiering i Sverige, Tyskland, Schweiz och Storbritannien.

För att utveckla UCBH:s verksamhet tillsatte styrelsen vid mötet i februari 2008 en särskild strategigrupp bestående av Mats Larsson (ekonomisk historia), Sven Jungerhem (samhällsvetenskapliga fakultetskansliet), Marianne Dahlén (juridik) och Tom Petersson (ekonomisk historia).

Strategigruppens uppdrag är att:

1. föreslå former för samarbete inom universitet, inom institutioner såväl som mellan institutioner
2. förslå vägar att närma sig grundutbildningen inom olika discipliner med kurser i business history
3. ta fram nya vägar att utveckla den tredje uppgiften, kontakter med näringslivet samt informationsspridning.

Gruppen inventerade framför allt möjligheterna att integrera business history i olika utbildningar, inom såväl ekonomisk historia och företagsekonomi som juridik. Gruppen har även arbetet med en State of the art-studie för business history som presenterades vid UCBH:s styrelsemöte i februari 2009. Denna studie låg till grund för det styrelsemöte som genomfördes i juni 2009 då UCBH:s framtida forskning diskuterades.

### **Seminarier och utlandskontakter**

Under 2009 har EHFF/UCBH haft en gemensam seminarieserie vilken sammanlagt haft 21 seminarietillfällen, jämnt fördelade mellan UCBH i Uppsala och EHFF Handelshögskolan i Stockholm. Vid dessa har såväl doktorander som disputerade ventilerat sin forskning.

En viktig tanke bakom bildandet av UCBH var att utöka de internationella kontakterna både genom att ta emot gästforskare och internationella föreläsare och att ordna så att framför allt doktorander kan vara utomlands under en del av sin utbildning. Under 2009 har emellertid ingen doktorand varit utomlands för forskning under någon längre period, däremot har förberedelser genomförts som gjort det möjligt för Knut-Erland Berglund att besöka Oxford University under våren 2010.

Under 2009 gästades UCBH vid två tillfällen av professor Susanna Fellman från Helsingfors universitet. Vid besöket i april 2009 presenterade Fellman sin forskning om kartelliseringar i finsk industri efter andra världskriget. Motsvarande forskning bedrivs för Sverige bland annat vid ett UCBH-projekt med Peter Sandberg som huvudansvarig forskare. Vid besöket i Uppsala i oktober 2009 var Fellman fakultetsopponent på Göran Bergströms avhandling om Grängesbergskoncernens internationalisering.

I september 2009 besöktes UCBH under en vecka av professor Andrea Colli som vid ett seminarium presterade sin forskning om den italienska industrins utveckling efter andra världskriget. Detta besök resulterade även i att forskare vid UCBH kommer att delta i ett jämförande europeiskt projekt rörande industrins strukturella förändring efter andra världskriget.

### **Insatser på grund- och forskarutbildningen**

Sedan tidigare ges vid Ekonomisk-historiska institutionen en B-kurs med titeln Business history, med anknytning till internationellt storföretagande, motsvarande 15 högskolepoäng. Denna gavs under såväl vår- som hösttermin 2009. Under hösten gavs även en A-kurs (7,5 högskolepoäng) med titeln Kriser och konjunkturer. Trots att den akuta finansiella krisen var över lockade denna kurs cirka 25 studenter, framför allt från Ekonomiprogrammet och från studenter som läste fristående kurs i företagsekonomi. Arbetet har under året även inletts med att utforma ett kandidatprogram där business history skulle ingå som huvudämne.

Under hösten 2009 har arbetet fortsatt med att förankra business history/ekonomisk historia som en del av ekonomiprogrammet. Det historiska perspektivet ingår från HT-09 som en del av undervisningen i finansiering inom företagsekonomi A. Vid förberedelserna inför denna kurs konstaterades att det inte fanns någon lämplig kurslitteratur att använda för detta

kursmoment. Kontakter togs då med ett antal författare som utifrån sin specialkompetens skulle kunna bidra med delstudier i en särskilt framtagen lärobok i företagsfinansiering – *Företagsfinansiering – utmaningar i tid och rum*. Sammanlagt har sex författare bidragit till denna lärobok, som i december 2009/januari 2010 användes i kompendieform på kursen. Under 2010 är målet att detta kompendium trycks på ett ansett förlag. Ekonomisk historia/business history har också funnits med som en strimma i ekonomiprogrammets inledande kurs.

Den lilla tillströmningen av nya doktorander har bromsat utvecklingen av forskarkurser med anknytning till såväl finanshistoria som business history

### **UCBH:s kontaktnät**

Redan under det första året utvecklade UCBH och dess medarbetare nära kontakter med ett flertal universitet och företag. Många av dessa kontakter har funnits under flera år medan andra är nytillkomna (se bilaga 2).

På initiativ av Mikael Lönnborg vid Södertörns högskola och UCBH, ordnades i februari 2009 en sammankomst för Sveriges forskare inom business history. Denna work-shop bidrog påtagligt till att stärka identiteten kring business history forskningen och mötet kommer under våren 2010 att följas upp av ytterligare en work-shop i Göteborg. Detta bidrar till att ytterligare stärka kontakterna mellan forskare vid olika universitet och högskolor och öka samarbetet mellan forskare och projekt. Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av den snabba utvecklingen av business history i den internationella akademiska miljön. För UCBH finns de närmaste forskningsmässiga kontakterna – förutom EHFF – med Södertörns högskola och Göteborgs universitet.

Kontakterna med den internationella forskningen har också blivit allt viktigare. Internationella samarbeten finns inom så gott som samtliga befintliga projekt vid UCBH. Dessa relationer kan vara utformade som direkta samarbeten – resulterande i gemensamma publikationer – eller utgöra basen för mer kvalificerade analyser för de svenska projekten. Bakom dessa utvecklade kontaktnät ligger inte sällan de årliga konferenser som organiseras av European Business History Association (EBHA).

För ett forskningsområde som business history är kontakter med företag och näringslivsorganisationer av stor betydelse. Under året har UCBH haft forskningskontakter med nio olika företag. För tre av dessa har kontakterna utgjorts av uppdrag att skriva ett företags eller en branschs historia. Detta har under året resulterat i en bok om Roslagens sparbank, en artikel om det ömsesidiga försäkringsbolaget Pensionsgaranti samt två publikationer i Folksam 100-års jubileumsskrift. Intervjuprojekt har under året genomförts i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria, vid H&M och Atlas Copco. Samarbetet med Centrum för näringslivshistoria i Bromma (tidigare Stockholms Företagsminnen) är ytterst viktigt för att etablera kontakter med svenska företag och för att få tillgång till relevant källmaterial.

## Forskningsprojekt vid UCBH

Under året har forskning bedrivits i samtliga nio aktiva forskningsprojekt vid UCBH (se bilaga 2). Inom ramen för UCBH:s verksamhet har under året två böcker publicerats (varav en doktorsavhandling), sex bokkapitel, fem artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt tio recensioner. Detta innebär sammanlagt 23 publikationer att jämföra med 17 för 2008.

Under året har UCBH:s medarbetare presenterat bidrag på konferenser vid sammanlagt 15 tillfällen. Detta är en ökning jämfört med föregående år, då UCBH var representerat vid sex konferenser. Förhoppningsvis kan ett flertal av 2009 års konferensbidrag resultera i publikationer under 2010-11. Den ökade aktiviteten vid UCBH under året avspeglar främst att flera projekt på allvar har kommit igång. Under 2010 kommer inget projekt att avslutas finansieringsmässigt. Däremot kommer finansieringen av tre projekt att löpa ut vid halvårsskiftet 2011, vilket gör det angeläget att redan under 2010 söka pengar för nya projekt. Det mest omfattande projektet vid UCBH är *Regimskiften på den svenska kreditmarknaden under efterkrigstiden; aktörer och institutioner* – finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse. I den ursprungliga ansökan skisserades fyra delprojekt

1. Bankgruppsägandets utveckling och förändring
2. Den svenska inlåningsmarknadens utveckling
3. Företagsfinansiering i historiskt perspektiv
4. Kapitalmarknadens pånyttfödelse

Arbetet har inletts inom samtliga dessa projekt. Men utöver dessa forskningsprojekt har det funnits möjlighet att driva ytterligare delprojekt som är direkt kopplade till regimförändringar på efterkrigstidens svenska kreditmarknad.

5. Industrifinansiering i ett jämförande perspektiv
6. Kvinnliga karriärvägar inom banksektorn
7. Kompetensutveckling i den finansiella sektorn
8. Stockholm som finansmarknadscentrum
9. Regimskiften på den svenska bostadsfinansieringsmarknaden efter andra världskriget
10. Riksbanksregleringens tillkomst och första tid

Av dessa är projekten 5-7 i det närmaste avslutade och borde kunna resultera i publikationer under 2010. Projekt 8-9 är påbörjade medan projekt 10 beräknas inledas till hösten 2010.

Projektet *Big Business in Sweden in the Post World War II Era* beviljades anslag från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse från halvårsskiftet 2007. Under året har arbetet framför allt koncentrerats kring ett doktorandprojekt om Corporate Social Responsibility utveckling vid svenska storföretag samt kartelliseringar i svenska industri. Dessutom har internationella kontakter etablerats för att i flera delprojekt jämföra svensk och europeisk storföretagsutveckling.

Projektet *Affärsbankernas långsiktiga uppbyggnad* har avslutats ekonomiskt under 2009. Alla publikationer har emellertid inte hunnit komma ut ännu. Elias Håkansson's avhandling beräknas föreligga i september 2010 och utöver detta kommer sannolikt tre publikationer att publiceras under året.

Projektet *Size Mattered? Sweden's Foreign Trade During the Interwar Years* har under 2009 resulterat i tre internationella publikationer.

Forskningsprogrammet om Stockholms ekonomiska historia efter andra världskriget har under 2009 fått en fast form. Programmet som leds av Tom Petersson kommer att resultera i elva

delprojekt vilka beskriver olika sektorer av ekonomin. Av dessa projekt kommer fem att genomföras av medarbetare vid UCBH.

Förutom dessa större projekt bedrivs forskning inom ett flertal mindre projekt där tre har finansiering från Ridderstads stiftelse och Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Viktig forskning bedrivs också i ofinansierade projekt. Många gånger kan dessa forskningsinsatser visa vilka nya projekt som kan tänkas etableras under de närmaste åren.

Uppsala 9 februari 2010

Mats Larsson

## Bilaga 1

### **UCBH:s personal 2009**

Maria Axelsson, fil dr i ekonomisk historia, Uppsala  
Knut-Erland Berglund, doktorand i ekonomisk historia, Uppsala  
Göran Bergström, doktorand i ekonomisk historia, Uppsala  
Marianne Dahlén, jur dr, Uppsala  
Lars Fältling, fil dr i ekonomisk historia, Uppsala  
Peter Hedberg, fil dr i ekonomisk historia, Uppsala  
Elias Håkansson, doktorand i ekonomisk historia, Uppsala  
Sven Jungerhem, ek dr i företagsekonomi, Uppsala  
Mats Larsson, professor i ekonomisk historia, Uppsala  
Kristina Lilja, fil dr i ekonomisk historia, Uppsala  
Tom Petersson, docent i ekonomisk historia, Uppsala  
Peter Sandberg, fil dr i ekonomisk historia, Göteborg  
Karin Ågren, fil dr i ekonomisk historia, Uppsala  
Frida Östman, doktorand i ekonomisk historia, Uppsala

Dessutom har följande personer under kortare tid arbetat inom projekt vid UCBH  
Oskar Broberg, fil dr i ekonomisk historia, Göteborgs universitet  
Lennart Francke, civ ek, medlem av den internationella konsultfirman Oliver Wyman's  
europeiska Senior Advisory Board och styrelseledamot i SBAB.  
Kristina Furusten, ek dr i företagsekonomi, Uppsala universitet  
Håkan Lindgren, professor em i ekonomisk historia, EHFF



## UCBH:s kontakter med näringsliv och akademi



Anm: I figuren återfinns de institutioner, universitet, högskolor, företag och organisationer som UCBH:s medarbetare har forskningssamarbete med.

## Bilaga 3

### Forskningsprojekt vid UCBH 2009

Projekttitel	Anslagsgivare	Samarbetspartner	Period	Anslagsstorlek i kronor	Personal
Medieföretagandets historia, Varumärkeshistoria	Ridderstads stiftelse för Historisk grafisk forskning		jan-08 – dec-12	5 000 000	Mats Larsson, Marianne Dahlé
Två halvtids forskartjänster	Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond	EHFF	juli-08 – juni-11	5 508 000	Tom Petersson Peter Hedberg
Big Business in Sweden in the Post World War II Era	Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse	EHFF Ekonomisk historia Göteborgs univ	juli-07 – juni-11	2 000 000	Mats Larsson Peter Hedberg Knut-Erland Berglund Peter Sandberg
Regimskiften på den svenska kreditmarknaden under efter- krigstiden; aktörer och insti- tutioner	Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse	Ekonomisk historia Göteborgs univ	juli-07 – dec-10	4 568 000	Mats Larsson Tom Petersson Kristina Lilja Maria Axelsson Frida Östman
Affärsbankernas ekonomiska uppbyggnad ett långsiktigt Perspektiv	Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse		juli-05 – dec-08	1 063 000	Mats Larsson Kristina Lilja Elias Håkansson
Size Mattered? Sweden's Foreign Trade During the Interwar Years	Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse		juli-08 - juni-11	590 000	Peter Hedberg
Tillväxt, tradition och förnyelse. Stockholms moderna ekonomiska historia efter 1945	Olika finansiärer	EHFF	juli-08 - juni-12		Tom Petersson Mats Larsson Jan Ottosson Jonathan Metzger Karin Ågren

## UCBH, Publikationer under 2009

### Böcker

Bergström, G. (2009), *Från svensk malmexport till utländsk etablering. Grängesbergbolagets internationalisering 1953-1980*, Uppsala.

Petersson, T. (2009), *Mellan det lokala och det globala. Det svenska banksystemet ur ett historiskt perspektiv*. Roslagens Sparbank, Norrtälje.

### Bokkapitel

Fälting, L. & Larsson, M. (2009), *När krisen kommer*. Bonnier Ledarskapshandböcker - Ekonomistyrning. Stockholm: Bonnier Business Publishing

Hedberg, P. (2009), "Introduction", *Managing Crises and De-globalisation. Nordic foreign trade and exchange 1919-1939* (Ed. Sven-Olof Olsson). Routledge, London and New York.

Hedberg, P. (2009), "Bilateral exchange clearing with Germany during the 1930s. The experiences of the Scandinavian countries", *Managing Crises and De-globalisation. Nordic foreign trade and exchange 1919-1939* (Ed. Sven-Olof Olsson). Routledge, London and New York.

Larsson, M. and Lönnborg, M. (2009), "Den svenska finansmarknaden i ett långsiktigt perspektiv", i: Grip, G. (red.), *Folksam 1908-2008. Mer än endast försäkring, Volym 2*, Informationsförlaget, Stockholm.

Larsson, M. and Lönnborg, M. (2009), "Samverkan och konkurrens inom svensk försäkring", i: Grip, G. (red.), *Folksam 1908-2008. Mer än endast försäkring, Volym 2*, Informationsförlaget, Stockholm.

Larsson, M. (2009), Magazines on Foreign Markets: The Internationalisation of the Bonnier Magazines Group 1945-90. I: Wedlin, L., Sahlin, K. & Grafström, M. *Exploring the Worlds of Mercury and Minerva. Essays for Lars Engwall*. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Oeconomiae Negotiorum 51.

### Vetenskapliga artiklar i tidskrifter

Forsell, A. & Fälting, L. (2009), Svensk fjärrvärme mellan konkurrens och reglering. *Svensk fjärrvärme, fjärrsyn rapport 2009:22*.

Hedberg, P. (2010) "Being small in the periphery: Did Sweden lose from the interwar trade policies of England and Germany?" article accepted for publication by *European Review of Economic History*, (Spring 2009)

Larsson, M & Petersson T. (2009), Preparing for a revolution. Some Remarks on the Development of the Early Swedish Banking System, *Wiener Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit*, vol. 9, no. 1.

Larsson, M. (2009), Pensionssystem I brytningstid – den svenska tjänstepensionsdebatten under 1950-talet. *Nordisk Försäkringstidskrift (NFT)*, nr 1 2009.

Sandberg, P. (2009), The Pressure of new innovations on transnational cartels and trade organisations: the tin can and the increased competition between the Swedish and the Danish brewing industries since the 1950s, i: *The journal of the Brewery History Society No 131*

### **Recensioner**

Berglund, K-E. (2009), "Making Corporate Social Responsibility an International Concern - Norm Construction in a Globalizing World". *Scandinavian Economic History Review*, no 3 November 2009

Hedberg P, (2009), "H.S.K Kent, War and Trade in Northern Seas: Anglo-Scandinavian Economic Relations in the Mid-eighteenth Century. (Cambridge University Press. 2008), *Scandinavian Journal of History*, Routledge (UK) Vol. 35, No. 2

Hedberg, P. (2009), "Peter Handberg, Kärleksgraven: Baltiska resor (Stockholm: Natur & Svenska Historiska Föreningen (Stockholm) *Historisk tidskrift*, Vol. 130, No. 3.

Hedberg P, (2009), "Derek H. Aldcroft, Europe's Third World: The European Periphery in the Interwar Years" (Ashgate 2006) *Scandinavian Journal of History*, Routledge (UK) Vol. 34 No.1

Petersson, T.(2009), "Karl Gratzer & Dieter Stifel eds., History of insolvency and bankruptcy from an international perspective", och Kristina Furusten, "Det förändrade kontraktet. Banker och företagskonkurser under 1990-talets finanskris". *Företagsminnen* 2009:5, Centrum för Näringslivshistoria.

Petersson, T. (2009), "Tommy Larsson Segerlind, Team entrepreneurship. A Process Analysis of the Venture Team and the Venture Team Roles in relation to the Innovation Process" och "Christine Tidåsen, Att ta över pappas bolag. En studie av affärsförbindelser som triadtransformationer under generationsskiften i familjeföretag" *Företagsminnen/* 2009:4, Centrum för Näringslivshistoria.

Petersson, T. (2009), "Sverker Jonsson, Skuta på stormigt hav. SSAB under tre decennier", och "Mirko Ernkvist, Creating player appeal. Management of technological innovation and changing pattern of industrial leadership in the U.S. gaming machine industry, 1965–2005". *Företagsminnen* 2009:3, Centrum för Näringslivshistoria.

Petersson, T. (2009), "Randall K. Morck ed., A history of corporate governance around the world. Family business groups to professional managers" och "Susanna Fellman, Antti Kuusterä & Eero Vaara eds. "Historical Perspectives on corporate governance. Reflections on ownership, participation and different modes of organizing". *Företagsminnen* 2009:2, Centrum för Näringslivshistoria,

Petersson, T. (2009), "Natasha Vall, Cities in decline? A comparative history of Malmö and Newcastle after 1945, *Historisk Tidskrift* 2009:1, vol. 130.

Petersson T. (2009), "Geoffrey Jones & Jonathan Zeitlin eds. The Oxford Handbook of Business History", och "Susanna Fellman et al eds. Creating Nordic Capitalism. The Business History of a Competitive Periphery. *Företagsminnen/* 2009:1, Centrum för Näringslivshistoria.

## Konferenspapper

Axelsson, M & Ågren, K. (2009) På heder och samvete - företagsledares moral och lojalitet. Papper presenterat på: *Svenska Ekonomisk-historiska* mötet, Uppsala, Sverige, 5-7 mars 2009.

Berglund, K-B. (2009) "The long term development of Corporate Social Responsibility in Swedish Big Business". Papper presenterat på: *ATINER-konferensen i Aten i augusti 2009*.

Dahlén, M. (2009), Pirater och paradoxer. Immaterialrätt och mode i ett rättshistoriskt perspektiv. Papper presenterat på: *Patent och pirater. Patentstrategier och varumärken under 100 år*, Stockholms, Sverige 27 maj 2009.

Dahlén, M. (2009). Design och varumärken i den Europeiska modeindustrin 1950-2008. Papper presenterat på: *Business history workshop* på Södertörns högskola den 5 februari 2009.

Dahlén, M (2009), A nice pair? Fashion and piracy from a legal historical perspective. Papper presenterat på: *Fashions: Business Practices in Historical Perspective*. Joint meeting of the BHC and the EBHA, Milan, 11-13 June 2009.

Forssell, A, & Fälting , L. (2009) Fjärrvärme mellan konkurrens och reglering. Papper presenterat på: *Public Management Seminar. Uppsala 25 november 2009*.

Fälting, L. (2009) En marknad för fjärrvärme? Papper presenterat på: *Sveriges Energiting, Stockholm 11-12 mars . 2009*

Hedberg, P. and Lönnborg, M. (2009), "The political economy of the corporatist model in Scandinavia, its driving forces and consequences, approached in a comparative perspective". Papper presenterat på: *Corporatism in Scandinavia, Helsingfors, Finland, 3-4 december 2009*

Hedberg, P. and Lönnborg, M. (2009), "Regulatory Regimes, the Making of the Swedish Financial Model and its Impact on the Insurance Industry", Papper presenterat på: *Insurance in History, Swiss Re Dialogue centre, Rüschlikon, Zürich*.

Hedberg, P. and Lönnborg, M. (2009), The Making of the Swedish Financial Model. Papper presenterat på: *Svenska Ekonomisk-historiska* mötet, Uppsala, Sverige, 5-7 mars 2009.

Håkansson, E. (2009), Risk exposure in the duration of deposits and lending in Sweden 1900-1939. Papper presenterat på: *Svenska Ekonomisk-historiska mötet*, Uppsala, Sverige, 5-7 mars 2009.

Larsson M. & Tell, F. (2009), Skyddad eller oskyddad. Svenska storföretags patentstrategier kring sekelskiftet 1900. Papper presenterat på: *Patent och pirater. Patentstrategier och varumärken under 100 år*, Stockholms, Sverige 27 maj 2009.

Sandberg, P (2009), "On the road to competition - the evolution of the cartel register and competition legislation in Sweden up until the 1950's. Papper presenterat på: *Ekonomisk historiska världskongressen i Utrecht juli 2009*

Östman, F. (2009), Regimskifte på den svenska bolånemarknaden. Papper presenterat på: *Svenska Ekonomisk-historiska mötet*, Uppsala, Sverige, 5-7 mars 2009.

Östman, F. (2009), Regulatory Regime changes at the Swedish mortgage market. Papper presenterat på: *Fashions: Business Practices in Historical Perspective*. Joint meeting of the BHC and the EBHA, Milan, 11-13 June 2009.

### **UCBH:s medarbetares akademiska uppdrag 2009**

Hedberg, P. Review editor, *Scandinavian Economic History Review* (SEHR) 2008-2011.

Hedberg, P. Redaktionsmedlem, *Historisk Tidskrift*, 2007-.

Larsson, M. Sakkunnig vid tillsättandet av tjänst som Associate Professor i Business History vid Copenhagen Business School.

Lilja K. Editorial Secretary, *Scandinavian Economic History Review* (SEHR), 2008-2011.

Lilja K. Medarbetare och kontaktperson inför ”Det svenska ekonomisk-historiska mötet i 5-7 mars 2009”.

Petersson T. Ledamot i styrelsen för Svenska Historiska Föreningen samt sammankallande i valberedningen.